



Contact

Driemaandelijks magazine van de stichting ESDA

Redactioneel	02	Aan de macht
Overdenking	03	Volmacht
Relaties	04	De macht van vriendelijkheid
Dialogoog	06	Wisseling van de macht
Medisch	08	De macht van de pillenfabrikant
Op de achtergrond	10	Macht van God in Openbaring
Verdieping	12	Krachten nog machten
Groen!	15	Eten, drinken en vrolijk zijn
Voedsel voor de geest	16	De wereld op z'n kop
Boekbespreking	18	Het rijk van God
Ten slotte	19	Macht over je macht
ESDA	20	Contactgegevens

MACHT





Krachten noch machten

KRACHTEN NOCH
MACHTEN
Tom de Bruin

Elke maandag en donderdag geef ik Griekse les. Om negen uur 's ochtends. Een twintigtal jongeren en mensen die niet meer zo jong zijn, kijken me dan vermoeid aan. Voor velen is dit de eerste keer dat zij een vreemde taal leren. Allen willen theoloog worden, en een deel van hun opleiding is nieuwtestamentisch Grieks. De meningen daarover zijn verdeeld, de ene student raakt helemaal in de ban van het Grieks; de andere haat Grieks ... en mij.

Een onderdeel van de Griekse les is het opzeggen van bijbelteksten, in het Grieks uiteraard. Studenten mogen zelf een tekst kiezen. De wijze studenten maken een weloverwogen keuze, ze googelen naar de kortste bijbelverzen. Maar elk jaar wil een minder wijze student deze heel bekende tekst van Paulus doen: 'Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer' (Romeinen 8:38–39). Een mooie tekst, zeker,

maar elk jaar heeft die minder wijze student spijt. Een lijst van moeilijke woorden uit je hoofd leren is zeker lastiger dan 'Wees altijd verheugd' uit 1 Thessalonicenzen 5.

Toch ben ik altijd blij met deze keuze, want het geeft mij de mogelijkheid om te praten over theologie. Dat doe ik het liefst natuurlijk. De tegenstelling die Paulus hier maakt tussen macht én macht, is een perfecte inleiding in zijn denken. Paulus heeft het hier over, aan de ene kant, Gods liefde en, aan de andere kant, een hele hoop dingen. De liefde heeft echte macht, de andere dingen niet.

Gods macht

Paulus gelooft heilig in Gods macht om alle mensen te redden (Romeinen 1:16). Deze macht van God werd duidelijk voor de mensen door de dood van Jezus aan het kruis. Maar dat is het vreemde van Gods macht tegenover de andere machten. Gods macht lijkt wel dwaasheid (1 Korintiërs 1:22–23). Welke god laat nou zijn enige zoon sterven op de meest beschamende manier mogelijk? Dat Gods Zoon sterft aan een kruis, dat Jezus onmachtig leek om zijn eigen dood tegen te houden, dat is aanstootgevend voor mensen die in God geloven en lijkt gewoon dom voor anderen. Maar voor de échte gelovigen is die schijnbare onmacht van God juist de macht van God. De macht die sterker is dan alle andere machten. De macht van echte liefde.

Paulus legt uit dat wij allemaal ‘dood’ waren, door de verschillende dingen die we deden (Efeziërs 2:1–6). Doordat wij onder de macht waren van andere heersers dan God – vooral Satan natuurlijk, maar ook gewoon menselijke heersers. God heeft door zijn liefde en door zijn zoon ons geholpen tegen die menselijke en bovennatuurlijke machten. En, zoals de bijbeltekst die mijn studenten opzeggen ons leert, kan niets ons scheiden van die liefde.

Onze onmacht

Maar, wij zijn nog niet bevrijd van die machten. Daarom daagt Paulus ons uit om onze macht te zoeken bij de Heer (Efeziërs 6:10–17). Als wij strijden tegen die machten en krachten, het heden en de toekomst, dan moeten we ons voortdurend richten op God. Als we ons richten op Gods macht, dragen we waarheid, gerechtigheid, vrede en geloof met ons mee.

De truc hierbij is het leren zien wat echte macht is. De macht van God is niet zoals de aardse of zelfs de bovennatuurlijke machten. Gods macht is niet de macht van de sterkste, de macht van confrontatie. Gods macht is de macht van liefde, de macht van acceptatie, en – vreemd genoeg – de macht van zwakte.

Sterkte in zwakheid

Paulus is sterk, omdat hij zwak is (2 Korintiërs 12:8–10). Aan de ene kant omdat je in staat bent om de macht van God te accepteren als je je eigen onmacht erkent. Als je altijd denkt dat je alles zelf kunt, waar heb je God dan voor nodig?

*God is **machtig**,
juist door
kwetsbaarheid*

Maar aan de andere kant gaan Paulus' gedachten nóg dieper. Gods liefdevolle macht vindt zijn kracht juist in kwetsbaarheid. Paulus legt uit: ‘Ik zeg u dat hij tegenover u niet zwak is, maar dat hij u zijn kracht toont. Dat hij gekruisigd werd, past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht’ (2 Korintiërs 13:4).

Dit allemaal leg ik mijn studenten ook uit nadat zij zijn gestruikeld bij het opzeggen van hun tekst uit Romeinen in het Grieks. God is machtig, juist door kwetsbaarheid. Echte liefde kan geen pure macht zijn. Het kan niet dominant zijn. Gods macht komt uit liefde voort, dat is juist wat God zo machtig maakt. Juist in de zwakte vindt Gods macht plaats.

